



Terugkijk Midzomeravondtocht

Beschrijving

â??Welkom Nachtroeiers!â?•

Met deze woorden werden de deelnemers aan de Midzomer Avondtoertocht verwelkomd bij de briefing op 18 juni. Voor wie dit nog niet eerder had meegemaakt was deze aankondiging wel even schrikken. In een roeiboot zitten sommige nieuwe roeiers nog niet helemaal in hun comfort zone, maar nu ook nog in de nacht gaan roeien, dat is wel weer een stapje verder.

Alle deelnemers konden op hun gemak gesteld worden en na de briefing over wat je kunt verwachten op het water als het donker is, gingen vijf boten C4x+ op weg richting Breda. Het feestponton in het Spanjaardsgat van het afgelopen muzikfestival was een hindernis die de stuurlieden op de heenreis nog bij daglicht konden oefenen.

Enmaals in de Nieuwe Haven van Breda was de komst van zoveel roeiboten voor het publiek op de terrassen wel iets bijzonder om te zien. Op het terras van Biercafé De Huiskamer streken de Bredase roeiers neer voor een drankje en een snack, dit was een mooie plek met goed uitzicht op de afgemeerde boten die wel wat belangstelling trokken.

Nadat de roeiers zich tegoed hadden gedaan aan al dit lekkers werd het donker, donker genoeg om de nachtvaart terug naar Terheijden te beginnen. Met groene en rode boordlichten op iedere boot schoven alle boten de duisternis in, het verbaasde publiek op de terrassen achterlatend. â??Waar gaan die nou heen?â?•

In het donker is het van belang om in convooi te varen, zo kan de organisatie van de Toercommissie in de motorboot achteraan de stoet boten overzicht houden over wie waar is. Dat vergt wel wat beheersing van de sterkste roeiers, maar alle boten bleven goed achter elkaar varen.

Alles is veilig verlopen, de boten allemaal nog heel, maar bovenal was het voor iedereen een leuke toertocht in het donker.

Volgende avondtoertocht wordt mogelijk weer een GI¼hweintocht in december.